

## ***Biddend en vertrouwend***

Biddend en vertrouwend voor de dag die komt,  
Knielen wij ,O Heiland, in deez' morgenstond.  
Doe ons Heer beseffen, wie wij mogen zijn.  
Dank U, O Heer.

Prijzend en aanbiddend komen wij tot U,  
Lovend vol vertrouwen geven wij U nu,  
Heer ons hele leven, 't staat in dienst van U,  
Dank U O Heer.

Dankend voor de zegeningen van deez dag,  
Dankend voor de kracht die Gij ons allen gaf.  
Leer ons Heer beseffen, dat Gij 't alles deed,  
Dank U ,O Heer.